

cộng đoàn VN muốn mua, Đức cha sẽ can thiệp để được dành ưu tiên với giá đặc biệt. Được tin, cha có Lý họp ngay HĐMV hỏi ý kiến và dĩ nhiên mọi người vui mừng đồng thuận mua nhà thờ. Tin vui được rộng rãi thông báo trong cộng đoàn, người người hân hoan chấp thuận. Ngoài lòng hảo tâm đóng góp, phương thức cho mượn dài hạn không tiền lời cũng được đặt ra, nhiều người tham gia nhưng đa số sau này dâng tặng, ít ai đòi hoàn lại. Số tiền đóng góp và cho mượn được khoảng 70 ngàn, còn thiếu nên các cha thuộc Phụ tỉnh đồng ý bán cơ sở tại Canterbury để “combine” cùng cộng đoàn, mua nhà xứ kế bên tạm thời như là trụ sở Phụ Tỉnh. Dù vậy, vẫn thiếu 60 ngàn, số này được địa phận cho mượn với lãi suất thấp. Công việc mua nhà thờ hoàn tất.

Đến đây, một giáo xứ mới sắp hình thành với đầy đủ 3 yếu tố cần có: lãnh đạo, giáo dân và cơ sở.

Giáo xứ mới của cộng đồng VN cũng xin được đổi tước hiệu từ Thánh An-rê thành Thánh Vinh Sơn Liêm.

Văn kiện chấp thuận thay đổi tước hiệu được ký ngày 07 tháng 7 năm 1985 bởi Bộ Phụng tự. Sắc chỉ Tòa thánh kèm lời Chúc mừng và Phép lành Đức Thánh cha ký ngày 10 tháng 7 năm 1985 Cộng đoàn VN chính thức sở hữu chủ nhà thờ từ ngày 01 tháng 05 năm 1985.

## NHIỆM KỲ CÁC CHA CHÁNH, PHÓ XỨ VÀ CÔNG VIỆC SỬA CHỮA.

### I - Nhiệm kỳ cha chính xứ Giuse Nguyễn công Lý (1985-1997)

Dọn vào nhà thờ mới, một số công việc phải làm ngay để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đoàn trước mắt:

- \* Lễ khánh thành nhà thờ được án định vào ngày 25 tháng 7.
- \* Lễ tấn phong Linh mục cho thầy sáu Phêrô Phạm văn Hương.
- \* Dịp kỷ niệm 50 năm khấn dòng Thầy Đạt (về từ Rome)

Sửa chữa cấp thời để kịp khánh thành. Những công việc chính:

- Bên ngoài: tháp chuông được sự hỗ trợ của Knight Columbus, thuê cần cẩu hạ xuống sơn lại cho sạch sẽ, sáng sủa. Các anh Hồ Hoàng, Sơn Hải và một số đồng anh em phụ trách công việc này.

- Bên trong: Cung thánh và bàn thờ cũ được thiết kế ở phía đông, đa số cấu trúc được làm bằng đá cẩm thạch.

Công việc: Phá bỏ các bàn thờ phụ, nhà tạm... Nâng cao bàn thờ, đóng tạm bàn thờ mới, thay thảm mới màu đỏ thay vì màu xanh cũ kỹ đã sờn nát trước kia.

Phá bỏ các kiến trúc bằng đá cẩm thạch là công việc nặng nhọc và đầy bụi bặm, hình ảnh “cụ Sáu Hương” với áo quần xốc xêch, mồ hôi mồ kê nhè nhẹ hại với trên tay luôn là cái... búa tài xòi 5 kg là hình ảnh quen thuộc hàng ngày trong thời gian này “Thầy” Độ, anh Dương, anh Huệ... và rất nhiều anh em khác cũng tham gia công tác “đập phá” này, các bô lão tham gia tích cực trong những công việc nhẹ như dọn dẹp, đỗ rác... Nhắc đến “khâu” này, không quên được cụ Stephanô Trương Vị, một lão niên trong xứ, tiếc rẻ những tảng đá cẩm thạch nhẵn nhụi bóng bẩy, nên thay vì bỏ đi, cụ đã hô hào con cháu khệ nệ mang về nhà để... nằm không sau vườn cho đến ngày nay, trong khi cụ đã được về chầu Chúa!

Tưởng cũng nên nhắc đến một chi tiết khác hơi đặc biệt, đó là cùng thời gian này, cha có Lý cũng “đốc thúc” một bạn vong niên của cha là họa sĩ Phạm Thăng, một người ngoài cộng đoàn, xin cụ Thăng cố gắng hoàn thành bức họa các Thánh Tử đạo VN, để làm nền cho cung thánh trong dịp khánh thành.

Vì giao tình đặc biệt giữa hai vị, cụ Thăng đã hoàn thành đúng thời hạn, bức tranh được làm phép trong dịp khánh thành và đến nay vẫn còn được treo trong nhà thờ chúng ta.

Song hành công tác sửa chữa, các hội đoàn chuẩn bị cờ quạt, đồng phục; giáo xứ, ban kỹ thuật và các “cụ” tiền thân” LMTT chuẩn bị kiệu đòn, chiêng trống; các Bà Mẹ tay trái lo áo quần mới, tay phải lo thực đơn tiệc mừng, không khí nhộn nhịp sinh động, lòng người nôn nao ngóng đợi... tất cả sẵn sàng cho ngày Đại lễ.

Ngày 28 tháng 7 năm 1985, Thánh lễ đại trào

khánh thành Thánh đường, tấn phong Linh mục Phó tế Hương cùng kỷ niệm 50 năm khấn Dòng thầy Đạt được cử hành trọng thể dưới sự chủ tế của Đức cha Paul O'Byrne, Giám mục Giáo phận, đồng tế có Đức cha Gia-cô-bê Hùynh văn Của, cha cố chính xứ kiêm Bè trên Phụ tỉnh Giuse Nguyễn công Lý và gần 30 cha Đaminh VN.

Kể từ nay, giáo xứ Thánh Vinh sơn Liêm chính thức đồng hành cùng Giáo hội.

Ngày tháng trôi qua, dấu thời gian không ngừng tác động trên vạn vật. Thánh đường chúng ta không hưởng biệt lệ.

- Với thời tiết khắc nghiệt của địa phương, nước sơn trên tháp vài năm đã bong loang lỗ. Năm 1989, quyết định sơn lại.Cũng dăm ba anh em thiện nguyện đảm trách.Để tiết kiệm tiền hạ và nâng tháp, anh em “mạo hiểm” leo lên bệ tháp, cạo sơn cũ và sơn lại sơn mới. Mặc dù có cột dây an toàn nhưng hình ảnh những đứa con lơ lửng trên cao đã làm cố Lý và nhất là Ông Kiến trúc sư Đoàn Hữu Khải, người tổng quát trách nhiệm công trình, lo sợ không ít, các cụ luôn đứng bên kia đường, quan sát và nhắc nhở anh em phải cẩn thận, nhất là cha không muốn cử hành thánh lễ... an táng trong nhà thờ này! Tạ ơn Chúa, công việc rồi cũng xong, tất cả an toàn, vui vẻ. Tạ ơn Chúa.

### Những giai đoạn sửa chữa chính. Giai đoạn 1 (1993)

A. Bên trong thánh đường:

- Sơn lại toàn bộ bên trong.
- Dời cung thánh sang hướng bắc:

Nền bàn thờ (platform) cao 60 cm từ sàn nhà.

Thiết kế cung thánh, 2 bàn thờ cạnh, cung tòa Đức Mẹ và Thánh Giuse, bàn thờ chính, bệ và nhà tạm. Sàn cung thánh bằng gỗ và thảm, thay mới toàn bộ sàn nhà trong khu thánh đường. Phòng màn nền tượng Chịu Nạn do chị Thanh, phu nhân Giáo sư Đinh Thi thực hiện.

Công trình đại tu trên được hoàn thành do:

- Tài chánh: Ngoài phần đóng góp của giáo xứ, chúng ta còn nhận được sự giúp đỡ từ các ân nhân trong cũng như ngoài cộng đoàn, từ văn nghệ gây quy và nhất là từ chương trình trợ giúp thất nghiệp của liên bang, sự hỗ trợ của tỉnh bang.

- Hồ sơ xin tài trợ: Cha cố Lý, anh Sơn Hải, anh Trần Ngọc Thắng...

- Họa đồ kiến trúc và giấy phép xây dựng: Kiến trúc sư Đoàn Hữu Khải người giúp giáo xứ trong mọi đồ họa và bỏ nhiều công sức để có sự chấp thuận của Tòa Giám Mục (Ủy ban Xây dựng) cũng như giấy phép của City of Calgary.

- Nhân sự thực hiện: Các anh em đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, ưu tiên trong giáo xứ. Ông Nguyễn Hữu Ngữ phụ trách tổng quát, anh Nguyễn Văn Hinh(Hải), đốc công tại hiện trường.

- Thời gian thực hiện công trình: khoảng 4 tháng (kể cả phần bên ngoài)

B. Bên ngoài thánh đường :

- Làm mới và rộng



cửa sau để dễ dàng sử dụng khi có nhu cầu (rước kiệu, an táng), thay cửa hông và các cửa sổ (trừ các glass stained windows).

- Lợp mới toàn bộ mái nhà, thay hệ thống máng xối (Các anh Hoàng, Sự, Tri...giúp)

## Giai đoạn 2 (1994)

Công việc thực hiện :

- Trên nhà thờ: Thay hệ thống đèn và thiết lập hệ thống âm thanh. Làm cửa giữa nhà thờ với nhà xứ trong dự tính thực hiện lối đi cho người dùng xe lăn (mới xong phần cửa)

- Basement : Sửa trần nhà, sơn tường, làm mới sàn nhà, làm phòng vệ sinh, đóng bàn ăn. Những công việc trên được thực hiện xong vào đầu tháng 10 -1994.

Trải qua thời gian dài với bao tâm huyết, sức lực để lo cho đoàn chiên, từ tạo dựng đến chấn dắt, sức khỏe cha cố Giuse khi bước vào tuổi cỏ lai hy có phần càng ngày càng yếu nên ngài quyết định nghỉ hưu vào sau lễ Tạ Ơn năm 1997. Phụ tinh sắp xếp cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi về với giáo xứ .

## **II- Nhiệm kỳ cha chính xứ Giuse Nguyễn Ngọc Phi (1997-1999)**

Thời gian này cha xứ Giuse Phi và HĐMV hiện hành do Ông Phạm Hữu Giáo chủ tịch, đã thương lượng với Phụ tinh và nhượng lại cơ sở bên nhà thờ để được sử dụng làm nhà xứ của giáo xứ; bên cạnh đó, nền nhà xứ qua hành lang và phòng thánh cũng được thay bằng gạch mới, góp phần khang trang sạch sẽ hơn cho giáo xứ. Vì nhu cầu mục vụ nơi khác ưu tiên hơn, cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi bàn giao trách nhiệm chính xứ cho cha Phaolo Trần Trung Dzung vào tháng 7-1999.

## **III-Nhiệm kỳ cha chính xứ Phaolô Trần Trung Dzung (1999-2009) với các cha phó Giuse Đặng Quốc An(2000-2003), Phêrô Trần Công Hùng(2003-2007), Giao Baotixita Nguyễn Nghiêu (2007-2008), Antôn Đinh Minh Tiên (2008-2009).**

Trong trách nhiệm thừa kế di sản cha cố Lý

để lại, cha Phaolo Dzung tiếp tục hoàn chỉnh công việc sửa sang tu bổ nhà Chúa. Những công trình sau đã được thực hiện:

Trong nhà thờ:

1. Tháp chuông: Qua 2 lần sơn lại, nhân thấy những chân tháp, sườn khung nhiều phần đã rệu rạo mục nát, có nguy cơ sụp đổ trong gió bão nên quyết định đại tu lần chót bằng cách: xin giấy phép sửa chữa, hạ tháp xuống đất, thay lại toàn bộ trụ cột, vách, mái tháp. Tất cả bằng vật liệu tốt bền (pressure treated lumber). Để thêm phần chắc chắn, anh Daniel Thanh (certified welder) đã giúp bọc, hàn những trụ chân tháp bằng sắt dày và bắt xuống đế tháp bằng những cây bù-лоong dài cả...2 thước. Các anh Tri, Hoàng, Sự... giúp bọc mái tháp và toàn bộ khung sườn bằng nhôm, bằng "hard vinyl" trên mái tháp. Cuối cùng, nhựa đường (asphalt) được dùng để đổ trên nền tháp. Bảo đảm rằng, từ nay nước sẽ không ngấm vào làm hư hại. Hóa ra, tháp chuông bây giờ chắc chắn hơn...nhà thờ!

Đây là mùa hè bận rộn nhất của giáo xứ. Trong hơn 3 tháng, trừ ngày Chủ nhật, ngày nào cũng có rất nhiều người, đủ mọi thành phần lên tham gia công việc chung. Mệt nhưng vui, và vì vui nên anh em làm quên...mệt! Khi tháp được sửa xong cũng là lúc những cơn gió bắc lùa về, báo hiệu mùa đông sắp đến. Anh em tạm nghỉ, chờ đông qua, hè đến tiếp tục.

2. Thiết kế nhà Tạm

3. Đóng mới 20 ghế ngồi (pews, solid oak/gỗ sồi đặc, dày 3,5 cm, dài 2,5m đến 4m)

4. Phá rộng bức vách ngăn giữa nhà thờ và phần cuối, ốp gỗ hai cột trụ và vòm họp với cấu trúc trên cung thánh. Làm màn cửa che phần nhà thờ khi cần.(2001)

5. Làm lại phòng thánh.

6. Thay thảm trên lầu (các phòng họp, khu ca đoàn, 2004)

7. Lát gạch khu hội trường, cầu thang, thay sàn dưới basement(2004 và 2007)

8. Sắp ghé ngồi đồng bộ cho khu hội trường(2001)

9. Sắp mới dàn điều chỉnh và hệ thống âm thanh; sắm "dàn organ" mới

Bên ngoài :

1. Dựng nhà để xe, nhà kho.(2000)
2. Làm hàng rào,”sun deck”.(2001)
3. Đỗ xi-măng làm đường kiệu (trong phần đất nhà thờ,2000)
4. Thành lập khuôn viên Tượng đài Đức Mẹ Lavang(2005)
5. Lợp mới mái nhà xứ (2009)

Hầu hết các công trình trên cũng được thực hiện bởi anh em trong xứ với sự hợp tác của các công ty CBN, Kim Long,TNT, TD Điện lạnh...

- Theo chia sẻ của Kiến trúc sư Đoàn Hữu Khải,người đã nhiệt thành đóng góp thì giờ, công sức, trí tuệ rất nhiều cho cộng đoàn: Nhà thờ chúng ta không có giá trị cao về vật chất nhưng qua công việc sửa chữa bảo trì, nhà thờ là nơi đã thể hiện giá trị tinh thần vô giá, rõ nét qua lòng nhiệt thành, sự hy sinh, đóng góp cũng như tinh liên đới chặt chẽ của cộng đoàn. Chúng ta rất tự hào và hãnh diện về điều này.

- Nhữn Anh hùng vô danh:

Trong sinh hoạt giáo xứ, chỉ nói đến những công việc xảy ra dưới “ánh sáng mặt trời “mà quên đi những người làm những công việc âm thầm lặng lẽ, ít ai biết đến là sự thiếu sót. Trước hết, những cụ ông cụ bà, vì tuổi già sức yếu không trực tiếp tham gia cùng con cháu nhưng tâm tình các cụ trọn vẹn hòa nhập với công việc của cộng đoàn thể hiện qua lời cầu nguyện; qua tâm tình động viên thăm hỏi, cổ vũ, góp ý...cách riêng nhiều cụ tham gia nấu nướng cho anh em những bữa ăn ngon, thắm tình đậm nghĩa...

Những gia đình đêm hôm khuya khoắt, không ai biết đến, miệt mài lau chùi, thu dọn làm sạch sảnh thánh đường: bác Huệ, anh Kỳ, chú Hội, chú Vượng, bà Tho, bà Hòa, bà Lý...cùng nhiều người khác...Một cách riêng, tỏ lòng biết ơn những người đã góp công nhiều cho xứ mà nay đã khuất: bác Vang, ông Phúc, bác Trần danh Thông, anh Nguyễn mạnh Thông...

**IV.Nhiệm kỳ cha chính xứ Giuse Vũ quang Cảnh, cha phụ tá Dominique Phạm văn Bảo (2009-hiện tại):**

Nối tiếp truyền thống tu bổ bảo trì và phát triển giáo xứ, hai cha từ ngày về xứ đã bù đầu vào công việc. Vừa nhận xứ,cha Giuse đã tân trang phòng bếp nhà xứ và phát động chương trình làm sạch Nhà Chúa hàng tuần vào mỗi ngày thứ 7, chính cha xứ luôn tiên phong trong việc dọn vệ sinh, ngài miệt mài hăng say làm mọi việc, từ hút bụi, dọn rác, khuân vác đồ đặc...

Cha phó thì lo ...nấu cơm cho con cái ăn. Hoan hô hai cha hết mình.

Song song công việc vệ sinh hàng tuần,cha xứ còn tiên liệu và đề ra chương trình sửa chữa, tu bổ những nơi cần thiết.

Một thử thách lớn đã xảy ra khi hai cha chân ướt chân ráo mới về giáo xứ là mùa đông vừa rồi, chính xác là ngay sau Thánh lễ vọng Giáng sinh đêm 24, hệ thống “boiler” cung cấp sưởi cho nhà thờ “đình công” không... bão trước. Thực là họa vô đơn chí, máy sưởi không hư hỏng trong mùa hè mà nhầm ngay những ngày trọng đông lạnh lẽo thế này mà nằm vạ, đúng là như ‘ăn mày mất bị; chó cắn áo rách” ông bà xưa thường bảo.Nhiệt độ bên ngoài âm trên dưới 20 độ C. Ngày nghỉ không có công ty nào làm việc, mở cửa... Mọi người đều lo, nhất là...hai cha! Tin không vui lan nhanh trong xứ. May thay,với tâm tình xem nhà thờ là nhà chung nên rất đồng anh em không ngại lạnh lẽo, gió tuyết, đã túc tốc tìm những phương pháp giải quyết vấn đề.Chú Dũng cấp kỳ thiết lập hệ thống hộp chuyển điện, anh Trọng cung cấp những sưởi điện 220 volt; song hành nhóm anh Tính, anh Ánh, anh Trí thợ hàn đã tháo rời máy sưởi, thông súc sạch sẽ trong ngoài, hàn kín những nứt rạn, đặt mua phụ tùng và cuối cùng sau một tuần vất vả, công sức các anh đã được đèn bù: nhà thờ ám áp trở lại.

-Một cách chung, hiện tại giáo xứ trong sinh hoạt bình thường,tuy nhiên một cơ sở thích hợp cho giáo xứ trong tương lai như chương trình gây quỹ đã được cha nguyên chính xứ Phaolo Trần trung Dzung phát động với sự chấp thuận của Giáo phận, có lẽ đây là quan tâm hàng đầu của cha chính xứ đương nhiệm, và cũng là niềm ước mơ chung của cả cộng đoàn. Mong sao ước nguyện chung sớm thành sự thật.

## TỔ CHỨC VÀ SƠ LUỢC SINH HOẠT GIÁO XỨ

Như những giáo xứ khác, phụ tá hai cha chính và phó xứ có HĐMV với nhiệm kỳ 2 năm.Giáo xứ có



đầy đủ các hội đoàn Công giáo tiến hành và các ban ngành cần thiết.

- Dòng Ba Đaminh kinh nguyện hàng ngày các Thánh lễ trong tuần, nguyệt hội hàng tháng.
- LMTT, Cursillo, Mân côi phụ trách thứ sáu, thứ bảy đầu tháng.
- Hội Các Bà Mẹ Công giáo, một hội đoàn qui tụ nhiều nhân sự, nhiệt thành vào bậc nhất giáo xứ từ trước đến nay, họ là đoàn thể đa năng đa hiệu, các bà tham gia vào hầu hết mọi sinh hoạt của giáo xứ, từ việc tinh thần như công bố Lời Chúa, dâng hoa, phụng vụ cho đến việc nặng như... khiêng kiệu, nấu ăn phục vụ dọn dẹp... và trăm ngàn việc linh tinh không tên khác. Sự đóng góp của Hội Các bà Mẹ cho giáo xứ thật đáng kể.
- Ban Giáo lý với các thầy cô đầy lòng hi sinh, tận tụy hướng dẫn dậy bảo các em trau dồi giáo lý, kinh nguyện cũng như văn hóa dân tộc. Nhìn vào lớp giáo lý, chúng ta không khỏi tự hào và an tâm trong công việc “trồng người” của giáo xứ. Xin biểu dương quý giáo lý viên và xin quý vị tiếp tục hi sinh giúp giáo xứ.
- Ban Công bố Lời Chúa trong những năm gần đây đã thực hiện tốt, đúng theo hướng dẫn phụng vụ,

các thừa tác đọc sách phục vụ rất uy nghiêm, trang trọng trong thi hành tác vụ.

- Giáo xứ còn hân diện tự hào với 3 ca đoàn hùng hậu qui tụ những giọng hát hay và tinh thần phục vụ rất cao. Các bài thánh ca hợp phụng vụ đã giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên gần Chúa hơn trong các Thánh lễ. Các em tích cực trong tinh thần cầu tiến học hỏi qua các lớp như đào tạo ca trưởng; tổ tinh liên đới hiệp thông qua các hội nghị Thánh ca với các ca đoàn bạn; hơn nữa ngoài phạm vi phục vụ trong giáo đường, các em còn không quản ngại hi sinh để giúp cho cộng đoàn những dịp đặc biệt như văn nghệ cho Tết nhất, kỉ niệm... Giáo xứ dành cho các em tình cảm đặc biệt.

- Trong năm vừa qua, không thể không nhắc đến một tiêu ban đã và đang phát triển nhanh chóng, tốt đẹp. Đó là ban giúp Lễ. Nhớ khoảng 2 năm về trước, tìm một em giúp Lễ vào các Lễ chiều thứ bảy hoặc Lễ chủ nhật 9 giờ thì thật là... gian nan. Thế mà tới nay, chỉ hơn kém một năm, bây giờ ai nhìn vào тоán các em giúp Lễ đều cùng một ý nghĩ: đồng đúc và các em rất nghiêm trang khi thực hành tác vụ; mọi động tác từ khi rước đầu Lễ cho đến cuối đều được các em thi hành rất trang trọng. Điểm quý giá hơn là, theo dò hỏi thì các em rất muốn tham gia vào ban giúp lễ, điều này là niềm vui lớn lao không những của các bậc làm cha làm mẹ mà còn là của

chung Cộng đoàn, lớn hơn của cả Giáo Hội. Có được Niềm Vui này hôm nay, chúng ta không quên công đầu của cha Antôn Đinh Minh Tiên, người đã quan tâm đến ưu tư chúng tôi đệ đạt và cha đã tích cực động viên các phụ huynh cho con em gia nhập; cũng không quên công sức các anh chị em từ ngày đầu đã cộng tác cùng cha Antôn, với các phụ huynh và còn gắn bó với các em cho đến hôm nay. Nguyễn xin Chúa qua sự phù trợ Thánh Martino luôn tuôn tràn lửa Mến cho các em để các em tiếp tục phục vụ Chúa và Giáo Hội.

-Lớp Kinh Thánh: Cha Đinh Minh Tiên còn để lại cho giáo xứ một di sản quý giá nữa là trong thời gian ngắn ngủi ở với xứ, cha đã phối hợp cùng cha xứ Dzung mở một lớp kinh thánh nhập môn, khóa học kéo dài khoảng 6 tháng, được số đông học viên tham dự. Khóa học này đã giúp ích rất nhiều cho chúng con tìm hiểu về Lời Chúa. Ngọn lửa cha Tiên thắp sáng đến nay vẫn được thêm dầu bởi cha đương nhiệm chánh xứ hàng tuần thay cha hướng dẫn, trang mạng “Lời nhập thể” vẫn là mạng chúng con hay vào thăm, lớp Thánh kinh nhớ ơn cha.

- Sinh hoạt trong xứ, không thể không nhắc đến một hoạt động đạo đức nổi bật trong giáo xứ từ lâu đến nay là mỗi khu có thành lập một tổ đọc kinh Đền tại riêng, khu SE, khu NE, khu NW. Các khu tổ chức đọc kinh hàng tuần và rất nhiều bà con tham dự, hai cha chính phó cũng luôn phiên tham dự. Đây là việc làm tốt đẹp, vừa trau dồi lòng đạo đức vừa phát huy tình đoàn kết trong cộng đoàn.

-Cũng xin được tỏ lòng biết ơn đến một số cá nhân đã và luôn góp công sức trong sinh hoạt giáo xứ: ông cố Thanh trung kiên trong hướng dẫn kinh nguyện cho cộng đoàn, kể cả khi có người nằm xuống, sút nắng chiêng trống những khi có nhu cầu; ông cố Tuấn vui vẻ, nhiệt thành giúp cộng đoàn trong các dịp Phục sinh với câu đối ý nghĩa, đạo đức; trong Lễ Tết với pháo nổ mừng Xuân, đốt pháo hạ câu đối vinh danh Chúa, nhớ ơn tổ tiên; cụ Phan không ngại tuổi cao sức giảm, tuần Thánh nào cũng tặng giáo xứ con chiên béo trong nghi thức đốt chiên thứ năm tuần Thánh. Chú Mậu “chuyên viên” giếng Rửa tội và trang trí kiệu. Chú Quỳnh, chú Tùng, các em ca đoàn, giới trẻ vất vả bận rộn trong các dịp đại lễ Noel, Phục sinh, tết nhất. Ông Ánh phó nội vụ tả xung hữu đột trong mọi công việc, chú Dũng

bù đầu với hệ thống điện nhà thờ. Chị Minh, cô Hà, cô Hạnh, các cháu Phương Anh, Trâm Anh, Kim Hường.. thường xuyên bận bịu tập dợt cho các cháu, các em múa hát... và còn rất nhiều các ông bà, anh chị khác đã cách này cách khác đóng góp rất nhiều trong sinh hoạt của xứ.

-Tóm một lời, giáo xứ trưởng thành và vững bước trên đoạn đường dài đã qua là nhờ ơn Chúa, qua sự hướng dẫn của các Mục tử của Ngài, cộng thêm sự hợp tác nhiệt thành của tất cả mọi người trong giáo xứ.

## KẾT

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm là giáo xứ bà con sống hiền hòa, thuận thảo trong cách sống; đạo đức nhiệt thành trong tâm tưởng.

Được như ngày hôm nay, kỉ niệm 25 năm ngày giáo xứ hình thành, ngoài tấm tình Tạ Ơn Thiên Chúa, giáo xứ cũng xin bày tỏ tấm tình biết ơn đến :

- Cha cố tiên khởi Giuse Nguyễn Công Lý.
- Cha cố Dominique Ngô Hưng Nghĩa.
- Cha cố Giuse Trương Quang Cảnh.
- Quý cha tiền nhiệm chính, phó xứ.
- Quý cha thuộc Phụ tỉnh Thánh Đaminh Việt Nam hải ngoại.
- Quý Hội đồng Mục vụ tiền nhiệm.
- Quý Ân nhân.

Lòng biết ơn cũng xin được ưu ái gửi đến mọi người trong cộng đoàn.

Nguyễn xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho giáo xứ chúng ta.

Nguyễn Hữu Ngữ.

